

De nyoptagne skydebrødres tale til selskabet.

Kære skydebrødre. På vegne af alle vi nyoptagne vil jeg sige mange tak fordi vi er blevet optaget i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab.

Alle klarede vi det første krav til optagelsen – man kunne tro at det handlede om det vi har mellem ørerne, men vi ved alle sammen godt at det handler om det vi har mellem benene. Og vi har også klaret øvrige krav og er kommet gennem nåleøjet. Nu er vi nogle der er helt nye i selskabet og så kommer spørgsmålet:

Hvad mon sådan en flok velklædte og pt. Endnu veltalende mænd mon skal begive sig ud i, på en dag som denne.

Jeg er ikke fra byen af og har derfor været rundt og spørge lidt i krogene. Hvad for man så af svar?

Jo: ”De er sådan nogle lidt halvgamle mænd, der går rundt i gaderne én gang om året i pænt tøj”. Andre svarede helt uden ord men smilede derimod. Måske nogle kunne tolke smilende som lidt skælmske.

Som ny er man jo nysgerrig, og jeg begyndte derfor at grave lidt mere. Det er så meget mere end blot denne ene dag – den første tirsdag i juli. Der er jo flere arrangementer i løbet af året om end ikke så synlige for menigmand. Jeg kender personligt ikke mange der er med i selskabet, men alligevel nok flere end jeg først have troet. Én ting blev sikkert med det samme – vi nye føler os MEGET velkomne.

Det sociale fællesskab er stærkt og allerede her på 1. dag i ses det tydeligt.

Hvad kan selskabet så bruge os nye til, ja det ved jeg endnu ikke. Jeg tænker vi er blevet optaget i troen om, at vi vil bidrage og gøre vores bedste, for at være ikke kun en del af selskabet, men også at holder traditionerne i hævd. Det har jeg også selv tænkt mig, da jeg har fået vished om, at jeg ikke er selskabets første pilletriller. Når man ser ud over forsamlingen, kan det jo være at jeg også kan bidrage lidt der. Måske jeg kan være med til at holde liv i jer, lidt længere endnu, men nu må vi se hvad dagen bringer 😊.

Endnu en gang mange tak for at jeg og de andre nye skydebrødre er blevet optaget. Vi ser frem til mange gode og hyggelige timer sammen, og lære selskabet endnu bedre at kende.

Thomas Kenneth Nielsen-Isaksen – Apoteker Roskilde Dom Apotek.